



**Protestantse
Kerk**

December 2023

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

Een kind is ons geboren

**Diverse kerstvieringen
en -concerten**

Kerst op het plein

Geboorte



<i>ko=kinderopwas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 3 december <i>1e advent</i>	Zondag 10 december <i>2e advent</i>	Zondag 17 december <i>3e advent</i>	Zondag 24 december <i>4e advent</i>	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko + kn</i> dhr. Setkin Sies	10.30 uur: <i>ko + tn</i> ds. J. Schaap <i>viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap	10.30 uur: <i>ko + kn</i> ds. J. Schaap 22.00 uur: ds. J. Schaap	<i>Vervolg op pagina 9.</i>
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Mw. K. Koppenaal	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Dhr. N. Bontenbal 19.30 uur: Ds. D. van Vreeswijk	<i>Vervolg op pagina 9.</i>
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. drs. M Pieterse Collecte: Diaconie + Kerkelijke activiteiten	10.00 uur: Ds. K. van de Niet Collecte: Kerk	10.00 uur: Mw.ds. H. Hummel Collecte: Diaconie	10.00 uur: Ds. C. L. de Rooij collecte: Kerk	<i>Vervolg op pagina 9.</i>
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes	10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	<i>Vervolg op pagina 9.</i>
MEERWEIDE	10.30 uur: Ds. E. van Halsema		14.30 uur Kerstviering Ds. E. van Halsema mmv 'de Zaaiers'		<i>Vervolg op pagina 9.</i>
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur: Emile	10.00 uur: Desirée mmv. 'de Zaaiers'	10.00 uur: ???		<i>Vervolg op pagina 9.</i>
SMEETSLAND	11.00 uur mw. Van Drunen		11.00 uur: dhr. Kruit		

Predikanten

Groene Tuinkerk
Mw. ds. H.P. Hummel
06 - 15 86 64 02
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
06 - 36 58 64 96
Gea de Kwant-van der Vlist
gea.dkwant@sonneburgh.nl
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdy van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

Het thema van deze editie is geboorte. Tegenwoordig zijn er rondom een geboorte van een kind meerdere feestjes. Niet alleen de traditionele baby shower, maar ook om het geslacht aan te kondigen en na de geboorte een kraamfeest. Elke geboorte is een wonder en een prachtig geschenk. Dat is zeker wat feestjes waard.

In de kerk doen we dat eigenlijk ook rondom Kerst. De geboorte van Jezus vieren we uitgebreid met Kerst, maar het begint al in de 4 weken ervoor met alle adventszondagen. Een beetje voorpret voor het echte feest. Elke week wordt er een extra kaars aangestoken. Zo wordt het steeds lichter en hopelijk ook steeds lichter in ons hart.

Niet iedereen vindt de donkere decembermaand prettig, maar ik geniet er thuis ook van om 's avonds lekker warm binnen te zitten en gezellig de kaarsjes aan te steken. Een mooi teken van licht, rust en hoop in een onrustige wereld! Kerst is dan ook het ultieme feest van hoop.

Ik wens je namens de hele redactie hele fijne Kerstdagen en een mooi en gezegend 2024 toe!

Germa van Veen
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Kerstverhaal</i>	6
<i>Kunst en het verhaal</i>	8
<i>Vervolg kerkdiensten</i>	9
<i>Gezamenlijke berichten</i>	9
<i>Muziek</i>	10
<i>Gedichten</i>	11
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	12
<i>Groene Tuinkerker</i>	13
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerk</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 6



Pag. 12



Pag. 9



Pag. 22



A serene winter scene featuring snow-laden trees on the left and a frozen body of water on the right. The sky is a pale, clear blue, and the overall atmosphere is peaceful and quiet.

Kind ons geboren, zoon ons gegeven,
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Uit: Verzameld Liedboek: 391
Tekst: Huub Oosterhuis

Overdenking

Een kind is ons geboren

"Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede..."
– Jesaja 9: 5-6

Met Kerst zingen we weer van 'vrede op aarde'. Dat is wat de engelen uitzongen over de herders toen Jezus geboren werd in Bethlehem: vrede op aarde voor de mensen die hij liefheeft! Het blijft bijzonder om die oude profetieën te lezen en te beseffen hoe ze tot vervulling komen in dit heilig Kind: Jesaja 9 (zijn naam is Vredevorst – zonder einde is de vrede die hij brengt), Micha 5 (Hij zal hen als Herder weiden... en hij brengt vrede) en andere.



De vrede die dit kind kwam brengen staat in schril contrast met de pax Romana en de "speciale militaire operaties" van de leiders in deze wereld, die hun wil met geweld opleggen aan anderen. We kijken met angst en beven naar het geweld dat in onze wereld sinds 7 oktober dit jaar is ontketend tussen Israël en de Palestijnen. Wereldwijd worden vele mensen in dat conflict meegezogen: standpunten verhard en de haat is groot.

Als deze wereld ergens aan toe is dan is het wel aan goed nieuws dat boven al deze conflicten uitstijgt. Dat goede nieuws heeft – geloof ik – alles te maken met de geboorte van het Kind, ruim 2000 jaar geleden, wiens naam is: Vredevorst. De vrede die hij deze wereld binnenbracht en -brengt is zo veel méér dan de afwezigheid van oorlog. Het Hebreeuwse woord 'shalom' betekent vrede, maar ook heelheid, herstel in de breedste zin van het woord. De vrede is bestemd, zo zongen de engelen, "voor alle mensen die hij liefheeft". Dat is een merkwaardige uitdrukking. Betekent dat dat deze vrede niet voor iedereen is, maar uitsluitend voor de mensen die hij liefheeft? En wie heeft hij dan lief? God houdt toch van alle mensen?

God houdt van alle mensen, ja! Hij trekt niet bepaalde mensen voor boven andere. Hij is liefdevol en rechtvaardig. Maar wat betekent dit bijzinnetje dan, "voor alle mensen die hij liefheeft"? Het heeft volgens mij te maken met hoe wij op het goede nieuws reageren. Gods

vrede is voor iedereen beschikbaar, maar wordt pas effectief voor de mensen die hem erkennen als hun Redder, Messias en Heer – drie grote woorden die over dit pasgeboren kind worden gezegd. De volle, diepe vrede van Kerst is voor hen die geloven dat Jezus is wat er over hem gezegd wordt.

Er is diepe vrede beschikbaar voor Israël, voor Palestijnen, voor jou en mij. Maar die vrede wordt pas effectief als Joden, Palestijnen en wij ons hart voor Israëls Messias openstellen. De band Sela zingt in één van hun Kerstliedjes (als een gebed tot Jezus): Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren... Daar komt het op het aan: dat we de Heer van de wereld ontvangen in de stal van ons hart, om daar zijn vrede binnen te brengen. Dát zijn de mensen die hij liefheeft. Dáár vindt de vredesduif een plek om te landen. Zonder die keuze om ons hart voor hem open te stellen, kunnen we wel bidden om vrede en zingen over vrede, maar zal er geen vrede komen. Niet tussen Israël en de Palestijnen en niet in ons leven. Er is geen andere manier...

Het Bijbelse begrip "vrede" is, zoals gezegd, een breed begrip. Je kunt tenminste de volgende 3 dimensies onderscheiden:

1. Jezus geeft ons **vrede met God**. Door geloof in hem word je opnieuw geboren en wordt de relatie met de Schepper hersteld. Hij beoordeelt ons niet op ons verleden, maar geeft ons een nieuw begin. In relatie met hem mag je als mens tot bloei komen.
2. Jezus geeft **vrede met onszelf**. Omdat hij jou uit genade aanvaardt, mag je ook jezelf aanvaarden en van jezelf houden. De vrede van God helpt ons om af te rekenen met onrust in je hoofd en in je hart. Zijn vrede helpt je om je niet gek te laten maken door alles wat er in de wereld om je heen gebeurt.
3. Jezus geeft ons **vrede met anderen**. Als je leeft in verbondenheid met de grote Vredevorst, word je zelf een vredelievend mens die als een vredestichter in deze wereld leeft. Je hoeft niet meer op je strepen te staan, maar mag in woorden en daden bijdragen aan vrede – in de familiekring, de buurt, op je werk, etc.

Laten we met verwachting uitzien naar Kerst, dat de Heer van de wereld (bij wijze van spreken) opnieuw geboren wordt in deze wereld, om zijn vrede binnen te brengen in ons leven en in deze wereld. Laten we bidden dat hij door velen zal worden verwelkomd!

Een gezegende tijd van Advent en Kerst gewenst!
Uw dienaar, Hans Schaap

Kerstverhaal

Drie zwervers volgen een koningsster

Drie zwervers slapen onder de blote hemel. Als ze wakker worden zien ze boven zich een heldere ster. 'Het moet wel een koningsster zijn,' zeggen ze, 'zo schitterend als hij aan de hemel fonkelt. Er moet een koning geboren zijn. Laten we het kind gaan zoeken en aan zijn ouders vertellen dat wij zijn ster hebben gezien. Dan zullen ze ons vast met goud en zilver belonen.'



Zo gaan ze op pad. Kijk, in het witte zand van de woestijn tekent zich een smalle lichtstrook af. Zo wijst de ster hun de weg. 's Nachts zijn ze op pad en overdag – als ze uitrusten – dromen ze van het koningskind in een zilveren wieg en met speelgoed van goud.



Op een dag zien ze in de verte een helder verlichte stad. 'Dat moet wel de koningsstad zijn,' zeggen ze tegen elkaar. Maar de ster leidt hen verder, tot ze aankomen bij een onbeduidend stadje, dat verborgen ligt tussen de olijfheuvels.

De drie zwervers zoeken naar een kasteel of een paleis waar een koningspaar zou kunnen wonen. Maar ze vinden niets van dat alles.

Dan wijst het licht van de ster hen naar buiten langs de kale heuvels. Waar slechts schapen grazen, tot dat hij blijft staan boven een armzalige hut. Door de kieren glijdt het licht van de ster naar binnen en de drie reizigers zien een kind dat rust in de armen van zijn moeder. Teleurgesteld willen ze omdraaien en wegluchten van deze plek.

'Wij zijn toch geen koningsster gevolgd om een armzalig kind in een stal te vinden. Heeft God ons soms naar hier gebracht om de spot met ons te drijven, dat wij het aanzien van een koning voorspellen aan een pasgeboren herderskind?'

Verward kijken ze omhoog naar de ster die ze zijn gevolgd. Maar deze neigt zich nog dieper naar de kleine vervallen hut.



Dan gaan ze opnieuw naar binnen en vertellen de moeder aarzelend van hun geheim. Deze knikt hen begrijpend toe, terwijl het kleine kind hun vriendelijk toelacht.

Ontroerd laten ze dit wonder op zich inwerken. En als ze tenslotte opstaan weten ze dat deze ontmoeting met moeder en kind hen rijker heeft gemaakt dan een echte aardse koning zou doen.

Herboren en met een blij hart keren ze naar hun land terug.

En er wordt verteld dat ze alle drie zelf koning zijn geworden in het land waar ze vandaan kwamen.



Selma Lagerlöf, de Zweedse schrijver van het verhaal over deze drie zwervers, is vooral bekend geworden door haar kinderboek Nils Holgersson's wonderbare reis. In 1909 ontving ze, als eerste vrouw, de Nobelprijs voor Literatuur.

Ook Nils gaat op reis – een wonderbare reis - en leert een andere wereld kennen en met andere ogen kijken. Hij keert als een vernieuwd mens terug. Bovenstaand verhaal mag dan bedacht zijn, toch schuilt er diepe wijsheid in de verhalen die wij elkaar doorgeven, christelijke verhalen en verhalen uit de rijke literatuur van alle eeuwen.

We vieren immers weer Christus' geboorte op 25 december. En dat herinnert ons aan de spanning waarin we bestaan, in deze wereld. We krijgen als christenen de bevrijding als een groot geschenk. En we krijgen er een opdracht bij om de wereld in te gaan en bevrijding aan te zeggen, er van te getuigen als christenen. Ieder beetje hoop en liefde dat zo zichtbaar wordt, is een overwinning op deze harde wereld, waarin het op veel plekken donker is. Het gaat om een overwinning op die duisternis. (1 Joh. 5:4)

*Te midden van deze wereld is onze Heer geboren.
En wij zijn koningskinderen.*

Gezegend Kerstfeest !
Marjan van Weerden, kerkelijk werker



Kunst en het verhaal

De aanbidding der Herders

Jan de Bray anno 1665

bron: Artwkipedia • microsoft Bing AI



De aanbidding der Herders

In het verhaal van Bethlehem knielen drie herders neer bij de pasgeboren Jezus. Zijn moeder Maria tilt de dekentjes op zodat ze Hem goed kunnen zien. Het kind ligt in een kribbe, waar her en der strootjes uit steken, en kijkt nieuwsgierig naar het bezoek. Links achter Maria staat Jozef die een beschermend gebaar maakt. Een vergelijkbaar gebaar maakt de herderin rechts, die de hand op de rug van de jonge herder heeft gelegd.

De armzalige omgeving met het warme licht dat in holst van de nacht schijnt. Dit zijn de elementen die bij de kerstnacht horen. Jan de Bray bereikte die sfeer door vooral ingetogen bruinige tinten te gebruiken.

Alleen in de kleding gebruikt hij blauw en rood. ***Hij richtte het warme licht zo dat het lijkt of het Goddelijke kind zelf de lichtbron is.***

Jan de Bray kwam uit een familie van Haarlemse kunstenaars. Hij schilderde vooral portretten en grote historiestukken voor openbare gebouwen. Hij maakt daarnaast ook een aantal kleinere paneeltjes met Bijbelse voorstellingen.

Het kleine formaat sluit mooi aan met het intieme en intense karakter van deze aanbidding der Herders.

Tekst: Gerrit Buizer



	Maandag 25 december <i>1e Kerstdag</i>	Zondag 31 december	Maandag 1 januari <i>Nieuwjaarsdag</i>	Zondag 7 januari	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: <i>ko</i> dhr. Nico Bontenbal	10.30 uur: <i>ko</i> dhr. Bram Dijkstra		10.30 uur: <i>ko</i> ds. J. Schaap	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk	10.30 uur: <i>ko + kn</i> Ds. D. van Vreeswijk <i>Vesper</i>	10.00 uur: <i>ko + kn</i> Ds. C.L. de Rooij	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10:00 uur: Mw. ds. H. Hummel 1e kerstdag m.m.v. 'de Zaaiers' coll: Kinderen in de knel	10.00 uur: Mw. ds. H. Hummel Oudjaarsdienst Collecte: Diaconie		10:15 uur: Nieuwjaarsreceptie 11.00 uur: Mw. Ds. H. Hummel Collecte: Kerk + K.A.	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	09.45 uur: Mw. G. Kwant-van der Vlist	10:00 uur: Dhr. R.L. Antes		10:00 uur: Dhr. G. Laheij v.b. H.A.	
MEERWEIDE		10:30 uur: oudjaar Dhr. M. Boot			
MAASSTAD Ziekenhuis	10:00 uur: Emile	10:00 uur: ???			



Gezamenlijke berichten



KERSTVIERING
Dinsdag 19 december 2023
vanaf 10.00 uur in de Groene Tuinkerkerk



De Adriaen Janszkerk, de Groene Tuinkerkerk en de Pelgrimskerk nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Kerstviering voor senioren in de Groene Tuinkerkerk - met koffie vanaf 10.00 uur, een viering om 11.15 uur en een lunch die om 12.15 uur begint.

Graag opgeven uiterlijk 14 december bij:

- * Corrie Biezepol (Pelgrimskerk) - corriebiezepol@hotmail.com en 06 23000933
- * Mathea van Dam (Groene Tuinkerkerk) - marithea@ziggo.nl en 06 37193133
- * Adrie Fontaine (Adriaen Janszkerk) - a.j.fontaine@gmail.com en 06 36529733

De toegang is gratis, er is een collecte voor een goed doel. En laat u het weten wanneer vervoer een probleem is? We zien u graag op 19 december in de Groene Tuinkerkerk!



De voorbereidingsgroep Kerstviering senioren

Muziek

De geschiedenis van de kerstliederen en Carols

Ook dit jaar weer aandacht voor de muziek van de Kersttijd: kerstliederen en Carols.

De eerste bekende kerstliedjes zijn mogelijk terug te voeren op het Rome uit de 4e eeuw. Latijnse hymnen zoals *Veni redemptor gentium* (Kom Verlosser van de Naties) geschreven door Ambrosius, aartsbisschop van Milaan, waren sobere uitspraken over theologische leer van de incarnatie.

In de 9e en 10e eeuw werd de Kerstreeks (of proxa) geïntroduceerd in Noord-Europese kloosters en ontwikkelde zich onder Bernard van Clairveaux tot een reeks rijmende strofen. In de 12e eeuw begon de Parijse monnik Adam van Saint Victor muziek af te leiden uit populaire liederen, waarmee hij iets introduceerde dat dichterbij het traditionele kerstlied stond.



In de 13e eeuw ontwikkelde zich in Frankrijk, Duitsland en vooral in Italië onder invloed van Franciscus van Assisi een sterke traditie van populaire Kerstliederen in regionale moedertalen. Kerstliederen in het Engels verschijnen voor het eerst in een werk uit 1426 van John Awdlay, een aalmoezenier uit Shropshire, die 25 Christmas Carols opsomt. Waarschijnlijk werden die gezongen door 'wassailers', die van huis tot huis gingen.

De liederen die nu specifiek bekend staan als kerstliederen werden ook bij de oogsttijd gezongen maar nog niet in de kerk. Dat gebeurde veel later.

Veel kerstliederen zijn opgenomen in de *Piae Cantiones*, een verzameling laat-middeleeuwse Latijnse liederen uit 1582. Ook daarin staan *Christ was born on Christmas Day*, *Good Christian Men*, *Rejoice* en *Good King Wenceslas*.

Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful of Komt allen tesamen) verschijnt in zijn huidige vorm in het midden van de 18e eeuw, hoewel mogelijk de woorden al in de 13e eeuw ontstaan. De oorsprong van de melodie wordt betwist.

Na de Reformatie worden Kerstliederen populair in de landen waar protestantse kerken bekendheid verwierven. Ook Maarten Luther schreef kerstliederen en moedigde het gebruik in kerkdiensten aan.

De publicatie van kerstmuziekboeken in de 19e eeuw hielp de populaire aantrekkingskracht van kerstliederen te vergroten. *God rest ye merry gentlemen*, *The First Noel*, *I saw three ships* en *Hark the herald angels sing* verschijnen in de collectie van de Engelse antiquair William Sandys getiteld: *Christmas Carols Ancient and Modern* in 1833.

Componisten als Arthur Sullivan hielpen het lied *Adeste Fideles* (Komt allen tesamen) opnieuw populair te maken en ook *It came upon a midnight clear* (Midden in de winternacht) verschenen nogmaals in een boek met carols in 1916.

Tegenwoordig worden er regelmatig kerstliederen gezongen tijdens christelijke religieuze diensten. Sommige composities bevatten woorden die duidelijk geen religieus thema hebben, maar worden nog steeds kerstliederen genoemd. Bijvoorbeeld het uit 1865 traditionele Engelse volksliedje *Greensleeves* dat internationaal bekend werd als kerstlied getiteld *What child is this?*

Fijne Kerstdagen!

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl

Advertenties



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt

Op een nacht

Iedere nacht
Hielden herders in Efrata's velden bij hun
kuddes de wacht
Ze vertelden elkaar verhalen
Of ze keken naar de lucht vol sterren.

Op een keer zagen ze een fel verblindend licht
Van een engel, dat scheen in hun gezicht
Ze waren bang
Dat duurde niet lang

Hij zei, moet je horen
In de stad van David is Jezus de redder geboren
Daarna hoorden en zagen ze meer engelen
Die God loven en prijzen
Toen die weer naar de hemel waren gegaan
Zijn de herders opgestaan

Ze wisten zelf dat ze toen naar Bethlehem
moesten gaan
Ze hoefden niet lang te zoeken
Voordat ze het verblijf en de plaats hadden
gevonden



Na hun verhaal, aanbidding en eerbewijzen
Zijn ze God lovende en prijzende
Weer terug naar hun kuddes gegaan
In die bijzondere nacht

Morgen en alle dagen houden ze met vreugde
en zonder angst weer de wacht
In de nacht
Hun verhalen geven ze door
Voor wie het wil horen
Aan luisterende oren
Dat Jezus voor iedereen is geboren!



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Tegenspeler of tegenmacht tegen Jezus Christus in afwachting van zijn wederkomst **9** Betrekking **10** Munt van Vaticaanstad **12** Hij/zij ruste in vrede (Lat. afk.) **13** Vlekkenwater **14** Oude lap **16** Voertuig van de Kerstman **18** Agitatie **19** Prediking (prot.), deel van een eucharistieviering (r.-k.) **21** Zijn dood werd het archetype van alle onschuldige doden (Matteüs 13:35; Lucas 11:50-51) **22** Plotseling (muz.) **24** Onbeduidend **25** Berichtje **26** Gelofte **27** Loopvogel **28** Reformatorische Omroep (afk.) **29** Erffactor **32** Crossfietsje **33** En dergelijke (afk.) **34** Bijbels bruiloftsoord **35** Mannelijk dier **37** Muziek uit Amerikaanse getto's **38** Politieke partij (afk.) **41** Radio- en tv-bedrijf **42** Zintuig **43** Eiland waarop Paulus drie dagen verbleef **44** Schuifdeur **46** Namelijk (afk.) **47** Hooihoop **48** Luxemburgse mediagroep **49** Roofzuchtige papegaai **50** Amerikaanse dans **52** Volgens de Griekse mythologie de aarde als goddin, eerste en oudste der goden, ontstaan uit Chaos **53** 9 mei 2024.

Verticaal

1 Aartsvader van de Israëlieten en Arabieren **2** Stad in Kenia **3** Bierkraan **4** Hip, trendy **5** Heldenmoed **6** Verderfelijk **7** Symbool voor iridium **8** Oplossing, bandenplak **11** Rechtzinnig **15** Kerststaldier **17** Verlangen **20** Bedoelen **23** Uitdrukking **25** Rekenkundige bewerking **29** Wording **30** Streek uit de Hebreeuwse Bijbel **31** Deel van een regenjas **32** Zwitserse stad (Duitse spelling) **34** Bijbelhoofdstuk **36** Gezellige bijeenkomst **37** Voorbehoud **39** Afrikaan **40** Rooms-katholieke hoogwaardigheidsbekleder **42** Alcoholische drank **45** Dierengeluid **49** Slang uit 'Het jungleboek' **51** Ter nagedachtenis van (Lat. afk.) **52** Symbool voor gallium.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Bijbellesrooster december

vr 1	Jesaja 63:7-14	Gods ontferming en grote liefde
za 2	Jesaja 63:15-64:2	Scheur de hemel open
zo 3	Jesaja 64:3-11	Wij zijn het werk van uw handen
ma 4	Openbaring 17:1-8	Het grote Babylon
di 5	Openbaring 17:9-18	Het lam zal overwinnen
wo 6	Openbaring 18:1-8	Gevallen is Babylon
do 7	Openbaring 18:9-24	Al je rijkdom voorbij
vr 8	Openbaring 19:1-10	Zuiver, stralend linnen
za 9	Openbaring 19:11-21	Trouw en betrouwbaar
zo 10	Psalms 35:1-10	U bevrjdt de zwakken
ma 11	Psalms 35:11-28	Van uw roem wil ik zingen
di 12	Openbaring 20:1-10	De eerste opstanding
wo 13	Openbaring 20:11-15	Het boek van het leven
do 14	Psalms 123	Wees ons genadig
vr 15	Jesaja 65:1-7	Met uitgestoken handen
za 16	Jesaja 65:8-16	Alle ellende vergeten
zo 17	Jesaja 65:17-25	Een jubelende stad
ma 18	Psalms 80	Kom en red ons
di 19	2 Samuël 5:1-5	David gezaafd
wo 20	2 Samuël 5:6-16	De Davidsburch
do 21	2 Samuël 5:17-25	Heer van de doorbraak
vr 22	2 Samuël 6:1-11	Bang voor de HEER
za 23	2 Samuël 6:12-23	Dansen voor de HEER
zo 24	2 Samuël 7:1-16	Een huis voor God
ma 25	2 Samuël 7:17-29	Een eeuwig koningshuis
di 26	Psalms 96	Zing voor de HEER
wo 27	Openbaring 21:1-8	God zal bij ons wonen
do 28	Openbaring 21:9-27	Het nieuwe Jeruzalem
vr 29	Openbaring 22:1-11	Ik kom spoedig
za 30	Openbaring 22:12-21	Kom, Heer Jezus!
zo 31	Psalms 45	Een lieddeslied



Bijbelse dagboekjes 2024

De dagboekjes voor 2024 zijn beschikbaar voor wie belangstelling heeft.

Wie een dagboekje wil ontvangen, kan contact opnemen: Voor Meerweide en Sonneburgh met Helma Paul tel. 06 3867 2108. In de Pelgrimskerk liggen ze in de kerk.

Voor de Adriaen Janszkerk met Wil Schuijjer 06 3072 1980.

Met vriendelijke groeten diaconie



Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANAF HET DIJKJE

December

Het is alweer 17 november terwijl ik dit schrijf. De dagen zijn kort, buiten is het herfst, we gaan richting de decembermaand - en de oorlog in en rond Israël en Hamas woedt nog steeds...

Gedachtenisdienst zondag 26 november 2023

Op het moment van schrijven ligt de laatste zondag van het kerkelijk jaar – Eeuwigheids-zondag – met de Gedachtenisdienst nog voor ons. Naar de nabestaanden van de overledenen die we gedenken zijn uitnodigingsbrieven verstuurd en de opzet van de liturgie ligt klaar. Bij het thema 'Rusten in vrede' lezen we verzen uit psalm 4: *"In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis..."* (psalm 4, 9). En we zingen er een paar coupletten uit lied 250 bij.

Advent en kerst 2023

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt weer gevolgd door de eerste zondag van het nieuwe kerkelijke jaar, en dat is de eerste zondag van de Advent, dit jaar op 3 december. Ook de adventsperiode heeft *Ga mee!* als thema - een uitnodiging om als pelgrims mee op pad te gaan in deze bijzondere tijd richting Kerst.

Er zijn op de vier adventszondagen en op kerstmorgen (maandag 25 december) liturgische schikkingen, en tijdens de kerkdienst op kerstmorgen verleent ons koor 'de Zaaiers' medewerking.

Zelf hoop ik na zondag 26 november op zondag 17 december (3e advent) en op Kerstmorgen bij ons in de kerk voor te gaan.

En daarna in de oudejaarsdienst op zondagmorgen 31 december en op zondag 7 januari (de eerste dienst in het nieuwe jaar 2024).

Het is de bedoeling dat er dan voorafgaand aan de dienst een nieuwjaarsreceptie is.



In de adventsperiode en met kerst zijn er ook nog andere activiteiten: op 10 december staan de kerstattenties voor de 80+ gemeenteleden in de kerk om vanaf die zondag te worden rondgebracht, er komt een wensboom in de kerk

te staan, we hebben het kerstengelproject, en op zaterdag 23 december is de kerstherberg er weer! (zie voor meer info elders in het kerkblad).

Seniorenkerstviering

Op dinsdag 19 december is de jaarlijkse seniorenkerstviering bij ons in de kerk, gezamenlijk met Hervormd IJsselmonde. Er is koffie, er is een viering en er is een lunch. Verderop in het kerkblad (2e pagina kerkdiensten) ziet u de flyer. Daar staat ook vermeld hoe en bij wie u zich kunt opgeven. De toegang is gratis, er zal een collecte voor een goed doel zijn.

Gesprekskring en gebedskring

De laatste gesprekskring van dit jaar was op woensdagmorgen 29 november om 10.30 uur. De laatste gebedskring van dit jaar is op woensdagmorgen 13 december om 12.00 uur. U bent welkom.

Boekbespreking

Van de gezamenlijke gesprekskring met de kerk van Bolnes zijn inmiddels zowel in de middag als in de avond twee van de drie bijeenkomsten geweest. We bespreken in twee (kleine) groepen het boek 'Zorg voor de ziel' van Arjan Plaisier, over spiritueel leven in de christelijke traditie. Hoewel de besproken hoofdstukken hetzelfde waren, verliep het gesprek in beide groepen tijdens beide bijeenkomsten toch verschillend. Het boek op zich is boeiend, en daarbij zijn het ook de deelnemers die de bijeenkomsten 'kleuren' want de boekbespreking gaat ook om en over onszelf! Na de derde bijeenkomst(en) - met in de beide groepen de bespreking van een hoofdstuk naar keuze - kijken we of en hoe er een vervolg op komt in het voorjaar van 2024. Ook de kloosterdag staat nog op de rol.



Pastoralia

De maand december wordt ook wel de maand van de tweedeling genoemd: waar de één gezelligheid vindt en beleeft met familie en vrienden, voelt een ander zijn of het gemis (rond de feestdagen) juist nog sterker dan anders. Hoe dan ook: alle goeds toegewenst!

De pastorale raad heeft 13 november vergaderd en vergadert vervolgens weer op 8 januari.

Tot slot

We mochten eind oktober van mw B. weer een gift ontvangen van €100,-, deze keer een bestemd voor de diaconie.

Onze hartelijke dank hiervoor.

En ik sluit graag af met de woorden uit een adventslied van Henk Jongerius, lied 462;

1 Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn voor wie worden doodgezwegen, levenslang gebroken zijn?

2 Zal er ooit een blijvend heden vol van goede vrede zijn waar geen pijn meer wordt geleden en het leven nieuw zal zijn?

6 Zoals sterren mensen melden dat geen nacht te donker is, zal een kind ons komen redden dat het licht der wereld is...



Een gezegende advents- en kersttijd toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds Hermie Hummel



Kerstconcerten "Deo Cantemus"



Het Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus' uit Rotterdam hoopt dit jaar weer 2 kerstconcerten te geven. Thema van de concerten is: "Kom naar de stal".

Op zaterdagavond 16 december 2023 hopen we te zingen in de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670, Capelle a/d IJssel. Op dinsdagavond 19 december 2023 hopen we te zingen in de Hillegondakerk, Kerkstraat 43, Rotterdam-Hillegersberg. Beide locaties zijn toegankelijk met een rolstoel!

De concerten beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Medewerking wordt verleend door:

*Sterre van Boxtel, sopraan;

*Vital Stahievitch, piano

*Strijkersensemble Musicamare o.l.v. Giselle Bentvelsen

*Anne van Rijs, fluit;

*Jolanda den Houter, hobo

*Arie van der Vlist, orgel

Dit alles o.l.v. dirigent Hans van Blijderveen



BLOEMENDIENST

Zondag 22 oktober

De bloemen gingen naar Mw. Tamse die op 19 oktober haar verjaardag vierde en tevens ter bemoediging na de langdurige problemen met haar voet.



Zondag 29 oktober

Dhr. Hagendijk vierde op 26 oktober zijn verjaardag

Zondag 5 november

4 november bereikte mw. Huisman de hoge leeftijd van 98 jaar. Ook ging er een boeket naar de fam. Rienks ter bemoediging.

Zondag 12 november

Mw. Van der Leij bereikte op 19 november de leeftijd van 85 jaar.

Op 20 november hoopt de familie Bil te gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn.

Voor iedereen die iets te vieren had hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente, en veel sterkte voor de mensen die met ziekte te maken hebben.

Giften

Op 13 november heb ik het bloemenkistje weer geleegd er zat een bedrag in van € 42,45.

Alle gevers hartelijk dank.

Bedankjes

Heel hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik kreeg voor mijn verjaardag, we hebben er lang van genoten. Groet aan allemaal: Renée Tamse

Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik zondag 12 november ontvangen heb voor mijn 85e verjaardag. Tevens wil ik de dames van de bloemendienst, Joke Busse en Reini van der Meer, bedanken voor het mooie werk dat ze doen voor de bloemendienst.

Vriendelijk groet van Dea van der Leij.

Met vriendelijke bloemengroeten,

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235



Kerstherberg 2023



Bericht over de Kerstherberg 2023

23 december 'Groene Tuinkerkerk' 14.00 uur

Kerstthema: 'Volg de ster'

U heeft het vast al in uw agenda staan: de kerstmiddag van zaterdag 23 december in de Groene Tuinkerkerk. Dit jaar wordt het een programma in twee dagen en kerkgebouwen. Dus: in de Groene Tuinkerkerk op zaterdag 23 december en in de Kerk aan de Maas' in Bolnes op zondag 24 december. Daar worden van 14.00 uur tot 17.00 uur overeenkomende inloopactiviteiten aangeboden.

We heten U van harte welkom in het kerkgebouw van de Groene Tuinkerkerk te IJsselmonde.

Vanaf 14.00 uur kunt u er binnenlopen om de gezellige kerstsfeer te proeven, rond te kijken of om mee te doen aan het programma. Er is plaats voor iedereen. Neem dus gerust familie, burens en vrienden mee.

We maken we u nu alvast enthousiast door het noemen van de onderdelen:

- We starten om **14.00** uur met het kerstcafé met koffie, thee of warme chocolademelk.
- Het Dickenskoortje verblijdt ons met zoetgevooides kerstliederen om **14.30** uur.
- In beide kerken zal vanaf 17 december een heuse tentoonstelling zijn van kerststalsetjes en kerststerren. U kunt hiervoor nog kerststallen of kerststerren aanleveren.
- Ook zal er een liturgische schikking te zien zijn op 23, 24 en 25 december die samen is bedacht.
- Er is in de zaal een creatieve hoek waar jong en oud naar hartelust het thema 'volg de ster' kunnen vormgeven onder leiding van Carla Tims en Reini van der Meer.
- Aanwezig zijn kerstlegpuzzels om met z'n allen in elkaar te leggen.
- Er zijn ook kerstkaarten van Amnesty International waarmee kerstwensen naar gedetineerden kunnen worden gestuurd. En er kunnen artikelen van de Wereldwinkel aangeschaft worden.
- De kerstpubquiz onder leiding van Hans Luijendijk start om **15.30** uur. Er is voor iedereen een aandenken, maar er kan maar één team de winnaar zijn.
- Om **16.30** zal de Verhalenverteller Joop Verschoor ons weer een mooi verhaal laten horen in een gezellige ambiance.
- Na dit programma sluiten we deze kerstmiddag af met een gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes om **17.00** uur. U kunt zich hiervoor opgeven via de intekenlijsten tijdens het koffiedrinken na de kerkdiensten.

24 december 'Kerk aan de Maas' 15.00 uur

De kerstherberg in de kerk aan de Maas wordt gehouden op zondag 24 december. Daar worden vanaf 15.00 uur diverse inloopactiviteiten georganiseerd.

U wordt van harte welkom geheten bij het kerkgebouw van de Kerk aan de Maas te Bolnes. Na de opening kunt u er binnenkomen om de gezellige kerstsfeer te proeven of om mee te doen met het programma. Er is plaats voor iedereen, neem gerust uw kleinkinderen mee! Ook hier zijn burens, familie en vrienden onontbeerlijk.

De opening wordt verzorgd door burgemeester Marco Oosterwijk van Ridderkerk die om **15.00** uur tezamen met de kinderen met stralende sterretjes de deuren zullen openen.

- Het Dickenskoortje zal na het binnentreden de aanwezigen verrassen met hun kerstliederen.
- Eenmaal binnen vindt u het kerstcafé met bar, wensboom, puzzeltjes en ontmoeting.
- Er zijn stands van Amnesty International en de Wereldwinkel
- Er zijn creatieve workshops voor jong en oud onder leiding van Janny van der Voort.
- In de kerkzaal is een kerststallen en kerststerren tentoonstelling.
- In andere zalen vindt u de adventstafel, het bloemenwerkstuk "bloemen spreken", een informatiefilm over het kerkenwerk en filmpjes en muziek voor de kinderen.
- Om **16.00** uur wordt de kerstpubquiz gehouden.
- Het verhalentheater opent zijn deuren voor kerstverhalenverteller Wim Keijzer om **17.00** uur.
- Om **17.30** uur is er een maaltijd met soep en broodjes en koffie of thee toe. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Femke Zandink via 06-2674 1631 of e-mail: vdvoort.femke@gmail.com
- De kerstsamenzang vangt aan om **18.30** uur en zal een half uur duren.
- De **kerstavondviering** begint om **19.30** uur en heeft als thema 'Sterren Stralen'. Voorganger is Ria Keijzer, en er is een kerstprojectkoor. Houdt u van zingen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Wim of Ria Keijzer, tel: 06-5022 8250 of ria.keijzer@casema.nl. De repetities zijn op 19 december van 19.30 tot 21.30 uur en op 23 december van 10.00 tot 12.00 uur in de kerk aan de Maas.
- vanaf **20.30** uur sluiten we de kerstavond af door nagenieten met gluhwijn, warme chocolademelk of koffie en thee.

Gezamenlijke lunch:

Er is een gezamenlijke maaltijd georganiseerd voor de leden van de Groene Tuinkerkerk en de Kerk aan de Maas. Deze vond plaats op 11 november achter in de kerkzaal en onderstaand een aantal foto's om een impressie te geven.



Dank aan alle vrijwilligers!

Amnesty in de kerstherberg

In de Kerstherberg op 23 december is een hoekje ingeruimd voor Amnesty International. Amnesty werkt voor de mensenrechten. U kunt deze middag een groet sturen naar:

Rita Karasartova in Kirgizië, zij wordt beschuldigd van een poging tot 'gewelddadige omverwerping van de regering'. Daarvoor kan ze tot 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Uit zorgen over de toegang tot drinkwater, verzette Rita zich vreedzaam tegen een overeenkomst die de controle over een zoetwaterreservoir aan buurland Oezbekistan gaf. Daarna werd ze opgepakt. Ze bracht maanden door in een kleine cel, zonder contact met haar familie.

En naar Chaima Issa in Tunesië. In de 2 jaar sinds de machtsgreep van Tunesische president Kais Saied zijn de rechtbanken niet onafhankelijk en wordt de vrijheid van meningsuiting onderdrukt. Iedereen die kritiek uit op de president, loopt het risico op gevangenisstraf. Chaima laat zich echter niet het zwijgen opleggen. Ze verzette zich in het openbaar tegen de president. Daarna werd ze gearresteerd en meer dan 4 maanden vastgehouden. Ze riskeert tientallen jaren gevangenisstraf voor het vreedzaam uiten van haar mening.

De Amnesty groep zorgt dat er op 23 december kaarten, adressen en voorbeeldgroeten klaar liggen, u kunt zo aan de slag. Laat Rita en Chaima weten dat u aan ze denkt!

Wil Wendrich, Amnesty Ridderkerk - Bolnes

"Geef voor je kerk"

Jaarlijks houden wij in januari de *Actie Kerkbalans*, met voor het jaar **2024** opnieuw het thema "**Geef vandaag voor de kerk van morgen**". Deze actie is bedoeld om de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze kerk in balans

te brengen. Om alle activiteiten van onze kerkelijke gemeenschap ook in het nieuwe jaar weer te kunnen voortzetten, doen wij begin volgend jaar wederom een beroep op u. Begin 2024 krijgt u de bekende kerkbalans- enveloppe thuisbezorgd. Op het daarin bijgevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2024 kunt geven en ook of u voor het bedrag van € 17,50 ons kerkblad wilt blijven ontvangen. De door ons opgestelde en door de kerkenraad goedgekeurde begroting voor 2024 is in beknopte vorm bijgevoegd. De enveloppe wordt in de periode van 15 januari tot en met 26 januari weer bij u opgehaald. Voor 2024 verwachten wij **€ 4.400,00 extra nodig te hebben** om de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om uw bijdrage, indien mogelijk, zodanig aan te passen dat onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans zal zijn. Uw antwoord op Kerkbalans 2024 zien wij met veel vertrouwen tegemoet. Ten slotte nog een dringende oproep. Degenen die begin dit jaar bij de actie Kerkbalans 2023 financiële toezeggingen hebben gedaan maar nog niet alle bedragen naar onze bankrekening hebben overgemaakt, verzoeken wij vriendelijk om dat voor het einde van dit lopende kalenderjaar alsnog te doen. Bij voorbaat dank daarvoor!



Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.

03-12: Dhr. R. A. de Bruin
10-12: Dhr. J. Jongenotter
17-12: Dhr. A. J. Kooiman
24-12: Dhr. G. J. Buizer
25-12: Dhr. J. verschoor
31-12: Mw. D. van Hengel
07-01: Dhr. J. F. K. Jungheim



KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Overleden:

Dhr. J. van Hengel,
Geboren 23 februari 1949, overleden 16 november 2023
De heer Van Hengel woonde Tiesselingswaard 220



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Kerkbalans 2023

Begin dit jaar hebben veel gemeenteleden een toezegging gedaan voor de actie Kerkbalans. Het jaar is bijna afgelopen, maar nog niet alle toegezegde bedragen zijn door ons ontvangen. Vergeet u niet om het door u toegezegde bedrag voor eind december over te maken naar NL75 INGB 0002975600?

2023

Actie 
Kerkbalans



Begroting 2024

De begroting is op 2 oktober 2023 goedgekeurd door de kerkenraad. In het kerkblad van januari zullen we de begroting publiceren. U kunt de begroting al wel inzien op onze website. Het is even zoeken, maar hij staat onder: Meedoen -> Geven / Financieel -> ANBI Algemeen. Onder punt G is vervolgens een link te vinden naar de begroting. Als u deze QR-code scant, komt u direct in de begroting terecht.

Overledenen

Naam	Overleden	Leeftijd
Dhr P. Pfeijffer	14 oktober	89 jaar
Mw. L.M. Verwaal-Roos	25 oktober	85 jaar
Dhr D. Kloos	31 oktober	73 jaar
Mw van der Wulp-Zonneveld	1 november	93 jaar
Mw R. Groeneveld-Neeleman	11 november	88 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Oktober	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 640,50	€ 112,50	€ 753
Collecte kerk	€ 752,00	€ 307,50	€ 1.059,50



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaan Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Advertentie

 **TIMMERMAN NATUURSTEEN**

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, Rotterdam,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL



Vakmanschap sinds 1839



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

op eigen initiatief gemeenteleden bezoeken, maar je kunt hen ook zelf benaderen en vragen om een gesprek (eerste aanspreekpunt is Ferdy van Mastrigt).

Meeleven

Mw. Van der Horst-Van der Wolf heeft onlangs een behandeling ondergaan vanwege een veel te hoge bloeddruk. Met nieuwe medicatie is dat weer hersteld. Mw. Bakker-Oosterman ondergaat onderzoeken omdat ze plotseling geen kracht meer heeft in haar benen. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk wat daarvan de oorzaak is.

We leven mee met beide zusters en hun echtgenoten en wensen hen Gods nabijheid en een goed herstel toe.

Herdenking overledenen

In de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 26 november jl. zijn een aantal namen herdacht van mensen die vanuit de kring van onze gemeente overleden zijn. Het betrof allereerst de kleine Matt Riedijk, die in november 2022 is overleden in de baarmoeder. Naast dit kleine mensje zijn ook een aantal ouderen herdacht (overlijdensdatum, naam en leeftijd):

20-12-22 Cor Padmos	86 jaar
05-05-23 Cornelia Jumelet-Bunk	85 jaar
15-05-23 Nanno Derk Meijer	88 jaar
24-06-23 Catharina van der Linden-van den Berg	87 jaar
12-09-23 Gerrie Verboom-van Bennekom	75 jaar

We wensen alle nabestaanden (opnieuw) Gods nabijheid en troost toe in het gemis van hun geliefden.



Kerstviering senioren

Dinsdag 19 december is de jaarlijkse senioren-Kerstviering van de gezamenlijke kerken in IJsselmonde. Houd u de aparte berichten daarover in de gaten. Iedereen is welkom. Wel graag even opgeven i.v.m. de maaltijd.

Van de predikant

Rondom de diensten

In de maand december wil ik mij houden aan de thema's die door BijbelBasics (de methode die voor het kinderwerk wordt gebruikt) worden aangereikt: het Adventsproject Een nieuw begin. De redactie van BijbelBasics zegt daar het volgende over: God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen. Steeds kunnen we in het verhaal van Lucas lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen.

De eerste zondag van Advent, 3 december is Setkin Sies onze voorganger.

De tweede zondag van Advent, 10 december ga ik zelf voor. In de dienst zullen we ook het Heilig Avondmaal vieren.

Ook de derde (17 december) en vierde zondag (24 december) mag ik zelf voorgaan, evenals in de Kerstnachtdienst in de avond van 24 december (aanvang 22:00 uur). In deze laatste dienst zal Jan Peter Teeuw het orgel bespelen. Hij weet als geen ander dit oude instrument tot klinken te brengen!

Op 1e Kerstdag maandag 25 december zal Nico Bontenbal bij ons voorgaan.

Op zondag 31 december (Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag) mogen we Bram Dijkstra verwelkomen als spreker.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Pastorale team

Onlangs heeft het pastorale team zich in een dienst voorgesteld. Dit team bestaat uit: Renata van Mastrigt, Nelleke van Oort, Margreet Scherpenzeel, Alco van Heiningen, Ferdy van Mastrigt, Ivo van Bennekom en mijn persoon. Iedereen in dit team heeft een belofte van geheimhouding afgelegd, wat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met wat hen ter ore komt. Zij zullen

Kerst in de wijk

Zaterdag 23 december organiseert de Boog weer een Kerstviering op het plein naast de kerk (met een wandeling in de omgeving van de kerk). Houd de aparte berichten hierover in de gaten. We hopen weer heel wat mensen uit de wijk te mogen ontmoeten. Dit jaar willen we – in tegenstelling tot de afgelopen paar jaar – ons meer concentreren op het plein naast de kerk, in plaats van diverse “posten” verspreid over Oud-IJsselmonde. Iedereen is van harte welkom!

Belijdenisgroep

Ook dit seizoen zou ik weer een belijdenisgroep willen organiseren: jongeren en/of ouderen die overwegen om een stap van belijdenis (en evt. doop) zouden willen zetten. Ook als je nog niet zeker weet of je er aan toe bent, wil ik je van harte uitnodigen om deze stap te overwegen. Graag zie ik je bericht tegemoet.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 5 december gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over de eerste hoofdstukken van Genesis. Iedereen van harte welkom.

Gift

Ik ontving een contante gift van €50,- van N.N. voor de Adriaen Janszkerk, waarvoor hartelijk dank.

Uw dienaar, Hans Schaap



Vervoer naar de kerk

3 dec	Roelof	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
10 dec	Aad	Roelof Hazewindus
17 dec	Bastiaan	06 578 55 400
24 dec	Roelof	Bastiaan de Ruiter
25 dec	Bastiaan	06 229 32 635
31 dec	Aad	Aad Schuijjer

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijjer: 0180 412141

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Roelof Hazewindus
06 578 55 400
Bastiaan de Ruiter
06 229 32 635
Aad Schuijjer
06 286 26 274

Uw medeleven voor en na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Gerrie Verboom-van Bennekom

en de overweldigende belangstelling bij de begrafenis, maken het voor ons heel moeilijk u allen hiervoor persoonlijk te bedanken.

De vele lieve reacties en steunbetuigingen zijn een grote steun voor ons bij de verwerking van dit grote verlies. Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.

Erik en Henriëtte Speijer
Britt
Tom

Arjan en Annemarie Speijer
Yoran, *in liefdevolle herinnering*
Yasmijn
Feline, *in liefdevolle herinnering*
Reshma

Ridderkerk, november 2023

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 3, 17 en 24 december
- Tienerdienst 10 december



Verantwoording wijkkas

Ontvangen van de inloofamilie € 100.

Waarvoor hartelijk dank,
Wil Schuijjer

Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
1 okt	€ 10	€ 9
8 okt	€ 26	€ 26
15 okt	€ 8	€ 8
22 okt	€ 19,10	€ 19,10
29 okt	<u>€ 18,25</u>	<u>€ 18,25</u>
Totaal okt	€ 81,35	€ 80,35

Felicities

Drie maal mogen we jarigen feliciteren :

Allereerst mev. C. v.d. Horst - v.d. Wolf die op 25 september haar 90ste verjaardag mocht vieren.

Op 23 oktober werd mev. A. Goedhart - van Driel ook 90 jaar.

Dhr. C. Van Driel werd op 12 november 80 jaar.

U allen hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente van de AdriaenJansKerk. We wensen u Gods Zegen voor de tijd die voor u ligt.

Gift

Als gift voor de wijkkas mochten we €40 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Hele goede en gezegende diensten toegewenst.

Omzien naar elkaar

Mevr. J. (Coby) Poot-Kras brak haar heup; ze verblijft nu nog altijd in Aafje Revalidatie Maasstad (Maasstadweg 2, 3079 DZ Rotterdam / kamer 3.13). Mevr. E. van der Biezen-Nijenhuis groet de gemeente vanuit Antonius Binnenweg. Er is goede hoop dat ze binnenkort terug kan keren naar Sonneburgh. Hans Gorter kampt(e) met de nasleep van een zware hersenschudding. **Mevr. J.P. (Jo) van Zweden** was zodanig hersteld, dat ze in de afgelopen periode een vijftal bestralingen heeft kunnen ondergaan. Binnenkort hoort ze wat de uitwerking daarvan is geweest. *'Houdt moed, ik bent het!'*

We willen in onze voorbede denken aan bovenstaande gemeenteleden, maar ook aan hen in onze omgeving die worden geconfronteerd met verdriet, of met zorg of met angst. Gods nabijheid!

In memoriam

'En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.' Op 14 oktober j.l., kwam dhr. **P. (Pieter) Pheijffer** op 89 jarige leeftijd te overlijden. Een markante man; komend vanuit Spijkenisse kreeg hij in 2018 een kamer in 'Dijkveld'. Gebonden aan zijn rolstoel putte hij steeds geloof en kracht uit 1 Korinthe 13.

'Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.' Mevr. **Elisabeth Geertruida Josina (Elly) van Gool-Mostert** overleed op 31 oktober op 83 jarige leeftijd; in Gods heerlijkheid opgenomen. Een lieve vrouw, zorgzame moeder en oma; ze werd afgelopen donderdag begraven na een plechtigheid in de aula van de Zuiderbegraafplaats. Veel ouderen hebben warme herinneringen aan Elly en Marius door de bijbelochtenden.

'Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Here.' Op zaterdagochtend 11 november overleed plotseling op 88 jarige leeftijd mevr. **Rinske Groeneveld-Neeleman**. Weduwe sinds 2003 van Jacques Groeneveld. Moeder van Margo; schoonmoeder van Frans Bouman. Jarenlang woonachtig aan de Bredenoord; de laatste tijd opnieuw aan de Hordijk. Op vrijdag 17 november was er de afscheidsplechtigheid.

Gods troost en kracht toegebeden voor hen die verdriet hebben om hun heengaan, in het bijzonder voor dhr. Marius van Gool en zijn gezin én voor Margo Groeneveld en Frans Bouwman.

Bijzonderheden rondom de diensten

We zijn op weg om het feest te vieren van Christus' komst in onze wereld. God heeft omgezien naar deze wereld! In Jezus Christus is God zichtbaar geworden. Het mag elk jaar ons, deel uitmakend van de gemeente van Jezus Christus, verheugen en goed doen. Het thema van de kinderkerk is in de maand december: 'een nieuw begin!' Dat geeft ons hopelijk weer moed, want afgelopen maand werden we opnieuw bepaald bij het leed van duizenden mensen die lijden als gevolg van terreur en een oorlog. **'Geef vrede Heer, geef vrede.'**

Er wordt in de komende weken op het kerkelijke erf veel aangeboden, waaronder:

- een **samenkomst voor de ouderen** in de Groene Tuin kerk (dinsdagmiddag 19 dec.; aanvang 10:00 uur)
- Voor de kinderen (en hun (groot)ouders) wordt er een **lampion-optocht** georganiseerd met warme choco en muziek bij de Pelgrimskerk. Een mooie activiteit door en met de gemeente voor de mensen uit de wijk, we hopen dat iedereen de tijd neemt om hierbij aan te sluiten. Op de zondagsbrief en in de app leest u hoe laat we starten.
- De **kerstavonddienst** op zaterdag 24 december (20:00 uur) willen we het karakter geven van een volkskerstzangdienst. Veel bekende liederen zullen we dan met elkaar zingen. Voor een aantal mensen is zo'n dienst dé gelegenheid om de kerk (weer eens) te bezoeken. Het zou fijn zijn als de wat meer gesettelede kerkgangers hen op die avond omringen. Om hen bijvoorbeeld voor of na de dienst aan te spreken. Soms is dit hét contactmoment om mensen weer bij het Evangelie te betrekken. Of probeer eens iemand mee te nemen naar één van de kerkdiensten. Dit alles geldt ook voor de **kerstmorgendienst** op zondag 25 december. Dat belooft opnieuw een feestelijke samendienst te worden.
- **Oudjaar** valt dit jaar op een zondag; dat betekent dat de dienst om 10:00 uur aanvangt! Op **nieuwjaarsdag** 1 januari is er een vesper; we beginnen dan om 10.30 uur. Na afloop is er dan gelegenheid om elkaar het Goede en Gods zegen voor 2024 toe te wensen.

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Gedoopt: Elias

Op zondagochtend 5 november werd in de Pelgrimskerk de Heilige Doop "bediend" aan **Elias Frederik Pols**. De doop als teken, sacrament, van Gods verbond: dat Hij de eerste is in ons en zijn leven. Elias is de zoon van Brianne en Jaap, broertje van Manuel en Nora. Elias kreeg de volgende tekst mee bij zijn doop, 'Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht..' (Psalm 18: 2-3).



Bijbelochtend

Voor de komende keer, **woensdag 13 december**, bespreken we met elkaar de notitie 'Aan tafel'. Exemplaren daarvan vindt u op de leestafel in de kerk. Om 09:45 uur staat de koffie al klaar; we starten om 10:00 uur. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

Verkiezing ambtsdragers

Aan het einde van dit jaar zijn drie ambtsdragers aftredend, te weten **Jonna van den Berge-Bakker** en de ouderling-kerkrentmeesters **Harro den Hartog** en **William van Wijngaarden**. We zijn blij dat zowel Jonna als Harro nog voor een (kortere) periode beschikbaar zijn en dat ook William zijn werkzaamheden wil voortzetten, maar dan nu als kerkmeester. Dank voor jullie bereidheid. Gods zegen opnieuw toegewenst.

Momenteel beraad de taakgroep zich over twee nog openstaande vacatures. Daarbij gaat het om een vacature voor **ouderling** en voor de vacature van **ouderling-kerkrentmeester**. Heel graag uw gebed daarvoor. En neem uw/jouw verantwoordelijkheid als er daadwerkelijk een beroep op u/jou wordt gedaan.

Gift

In de afgelopen maand ontving ik een gift van € 50,-, bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Nogmaals dank!

Tenslotte

Het goede van God toegewenst en daarbij ook een gezegend Kerstfeest en jaarwisseling. In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Hen die ons zijn voorgegaan

Op zondagochtend 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn ontslapen. Wij herdachten niet alleen hen, maar ook al die anderen die in het afgelopen jaar of al langere tijd geleden zijn overleden. Zo stonden we stil bij:

- Hendrik Jan Bretveld, op 22 april 2023 overleed hij in de leeftijd van 86 jaar
- Maarten Willem van de Werken, op 23 april-2023 overleed hij in de leeftijd van 96 jaar
- Nanno Derk Meijer, op 15 mei 2023 overleed hij in de leeftijd van 88 jaar
- Cornelia Schreuders-de Baat, op 20 mei 2023 overleed zij in de leeftijd van 89 jaar
- Maria Kreukniet-van Zuijlekom, op 25 juni 2023 overleed zij in de leeftijd van 89 jaar
- Pieter Pheijffer, op 14-oktober-2023 overleed hij in de leeftijd van 89 jaar
- Tineke van Hal-Meijer, op 18 oktober 2023 overleed zij in de leeftijd van 84 jaar
- Rinske Groeneveld-Neeleman, op 11 november 2023 overleed zij in de leeftijd van 88 jaar

Johannes op Patmos schrijft: 'En ik hoorde een stem uit de hemel zeggende: Zalig zijn de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na!'

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

22 oktober	mw Francien Visser
29 oktober	dhr Evers
5 november	mw Poot-Kras
12 november	mw van Ree

zondag	diaconie	Doel	kerkrentm.
17-sep-23	€ 49,90	Diaconie	€ 38,20
24-sep-23	€ 127,15	H.A	€ 35,40
1-okt-23	€ 69,45	Diaconie	€ 36,70
8-okt-23	€ 20,95	Diaconie	€ 62,35
15-okt-23	€ 21,15	Diaconie	€ 52,75
22-okt-23	€ 61,70	Diaconie	€ 61,20
29-okt-23	€ 33,45	Diaconie	€ 29,30
1-nov-23	€ 240,40	missionaire zending	€ 0,00
5-nov-23	€ 38,40	Diaconie	€ 69,10
12-nov-23	€ 35,40	Diaconie	€ 56,85

Samen

Oplossing puzzel

A	N	T	I	C	H	R	I	S	T		
B	A	A	N		E	U	R	O		O	
R	I	P		T	R	I		L	O	R	
A	R		W		O	N	R	U	S	T	
H	O	M	I	L	I	E		T		H	
A	B	E	L		S	U	B	I	T	O	
M	I	N		S	M	S		E	E	D	
				E	M	O	E			R	O
G	E	N		M		K		B	M	X	
E	D					K	A	N	A		
B	O	K		R	A	P		S	G	P	
O	M	R	O	E	P		G	E	U	R	
O		A		S	I	C	I	L	I	E	
R	I	N	K	E	T		N		N	L	
T	A	S		R	T	L		K	E	A	
E		J	I	V	E		G	A	E	A	
		H	E	M	E	L	V	A	A	R	T

Zangdiensten Breepleinker "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 17 december

Voorganger: ds. Eric Versloot.

Organist: Martin Mas.

Medewerking: "The Martin Mans Formation"

Soliste: Annelies Schep



Een nieuw begin: Schipperskerstfeest 2023 Bethelkerk Zwijndrecht

Het traditionele feest op Tweede Kerstdag voor (oud)schippers en hun families en andere belangstellenden was tot een aantal jaar geleden in de Pelgrimskerk. Nu is iedereen welkom op een nieuwe locatie; de Bethelkerk in Zwijndrecht. Hoe kan een oud verhaal zorgen voor een nieuw begin? Robert-Jan van Amstel, predikant uit Putten zal hierover spreken.



C.O.V. "Ridderkerk" zingt Nine Lessons and Carols

Op 16 december a.s. hoopt de Christelijke Oratorium

Vereniging 'Ridderkerk' een uitvoering te geven waarin naar Engelse traditie 'Nine Lessons of Carols' ten gehore worden gebracht.

Deze uitvoering staat ook bekend als 'Festival of Nine Lessons and Carols' en heeft de vorm van een christelijke eredienst die traditioneel op of rond kerstavond wordt gevierd.

Organist: Bert den Hertog; dirigent: André Vis.

Waar: De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

Wanneer: zaterdag 16 dec 19.30 uur, inloop 19.00 uur.

De toegang is gratis, bij de uitgang is het mogelijk uw waardering te laten blijken in de vorm van een vrije gift. Breng gerust uw familie, vrienden, burens mee. SAMEN zingen verhoogt de kerstfeer!

Zie ook onze website:
www.covridderkerk.nl



Kerstzangavond Goudswaard 18 december 2023

in de Hervormde Dorpskerk van Goudswaard de jaarlijkse kerstzangavond gehouden.

Medewerkenden aan deze avond zijn Christelijk Koor 'Rejoice' o.l.v. Jan Peter Teeuw en muziekvereniging 'Volharding Korendijk' o.l.v. Henk de Vos. Daarnaast verleent Corné van der Giessen (panfluit) zijn medewerking. Jan Peter Teeuw zal behalve dirigeren ook orgel en piano spelen. Ds. K. Budding verzorgt een korte overdenking. Het belooft een afwisselend programma te worden! Naast

koorzang en instrumentale muziek is er ook veel samenzang van bekende kerstliederen. Ook staan er enkele delen uit Jan Peters kerstoratorium 'De belofte vervuld' op het programma.

De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn een halfuur voor aanvang geopend. De toegang is gratis. Wel is er bij na afloop een collecte voor de onkosten.

Jong en oud hartelijk welkom op deze sfeervolle kerstzangavond!

KERST MET THE CREDO SINGERS

Op donderdag 21 december 2023 hoopt het Christelijk gemengd koor "The Credo Singers" het jaarlijkse kerstconcert te houden. Samen met de bezoekers wordt het kerstverhaal gevolgd en wordt er een reis gemaakt door het kerstrepertoire van het koor. Daarnaast worden er in samenzang mooie bekende kerstliederen gezongen.

Medewerkenden aan het concert zijn: Annelies Schep, sopraan; Kees Alers, fluit; Diana Abspoel, hobo; Jan Peter Teeuw, vleugel; Johan den Hoedt, orgel; Bert Kruis, dirigent.

Locatie: "De Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk. Aanvang 19:30 uur, zaal open 19:00 uur. Er is geen pauze. Toegang: gratis. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten. Gratis kaarten voor dit concert te reserveren bij Kees Romijn, e-mailadres: romijnpcp@gmail.com, telefoon: 010 480 25 17

Een mooie gelegenheid om aan de vooravond van het Kerstfeest met elkaar te zingen van de komst van het kerstkind. Van harte welkom!



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgave kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 15 december 2023

18.00 uur voor het magazijn van januari

2024 met het thema:

Vergeving

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Geboorte



KIK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en de dominee.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbe!' 'Mooi,' zegt de dominee, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is!' Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.'



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Naar Lucas 2,10-12